

Amsterdams Marionetten Theater

De Vliegende Hollander



De Vliegende Hollander en zijn schip met bloedrode zeilen

Kapitein Daland, vader van Senta

OVER 'De Vliegende Hollander'

In ons theater zie je 'De Vliegende Hollander': een voorstelling met marionetten. Grote, uit hout gesneden poppen die van bovenaf met touwtjes worden bespeeld.

Een spannend avontuur over een eeuwenoude spookschip. Vol magie, met veel mooie muziek. Deze muziek werd al bijna 200 jaar geleden geschreven! Deze 'klassieke muziek' is zo mooi en beroemd dat het nog steeds heel veel wordt gespeeld, over de hele wereld. Vaak in het beroemde Concertgebouw in Amsterdam, of de Nationale Opera, met een heel groot orkest. Maar deze keer dus in het marionettentheater, met wat minder instrumenten. Als je straks goed luistert hoor je deze instrumenten: een piano, cello, klarinet, harmonium (dat is een mini-orgel), trommels, triangel, en allerlei gekke instrumenten om de golven van de zee te laten horen, en de donder van het onweer...

Veel plezier bij de voorstelling!



foto's en filmpjes op:
marionettentheater.nl

*Het Amsterdams Marionetten Theater speelt voor **volwassenen en kinderen**.*

Voor **scholen** zijn er **workshops** 'maak je eigen marionet' en speciale **schoolvoorstellingen**.

Amsterdams Marionetten Theater
Nieuwe Jonkerstraat 8 (bij de Nieuwmarkt)
020-6208027 info@marionettentheater.nl

Senta droomt van het avontuur...